

De zomercolumn komt vandaag van de Kortenhoefsedijk.

Eind augustus verschijnt het zesde deel van een boekenreeks van (waarschijnlijk) elf, over de Kortenhoefsedijk. Auteur: Krijn Spaan, overbekende plaatsgenoot, verzamelaar van zo'n beetje alles wat over Kortenhoef in de loop der jaren is gedrukt en gefotografeerd en schrijver van deze ambitieuze serie. "Verhalen uit het prachtige Kortenhoef" luidt de verzamelnaam en dat is terecht.

De boeken met heel veel foto's beschrijven gedetailleerd lief en leed van de families die de huizen aan het Moleneind en de Kortenhoefsedijk – ooit één doorlopende dijk- bewoonden. Een project dus van historische betekenis, vooral ook omdat bekende en soms beroemde Nederlanders aan de dijk woonden en werkten.

Krijn Spaan kreeg financieel een steuntje in de rug toen, bij het ontstaan van het eerste deel in 2010, het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland een bescheiden subsidie gaf. Maar ja, dat is inmiddels vijf jaar geleden en sindsdien heeft Krijn ontdekt dat er heel wat geld bij moet om zijn voorgenomen einddoel te bereiken.

Het zou toch niet zo gek zijn als de gemeente Wijdmeren steun zou geven, zo dacht ik en ik schreef een brief met een beleefd verzoek. Mijn eerste brief raakte weg in het raadhuis en op mijn tweede kreeg ik dit antwoord:

"Op grond van beleidsregels kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om een waarderingssubsidie toe te kennen als waardering voor het uitvoeren van éénmalige activiteiten initiatieven en prestaties die vanuit gemeentelijk beleidsoogpunt van belang worden geacht. Het gaat hier om bijzondere incidentele projecten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager.

Subsidiering van activiteiten vindt plaats als dit in voldoende mate het algemeen belang van de inwoners van de gemeente Wijdmeren ten goed komt. De ondersteuning van een uitgave van een boek voor de verkoop valt niet binnen de kaders van de gemeentelijke waarderingssubsidie."

Waarom boeken niet? Nooit gehoord dat sommige uitgaven van betekenis zelfstandig commercieel onhaalbaar zijn? Het Prins Bernhardfonds wel, maar de gemeente niet. Kan het dommer? En wat een ijzingwekkende ambtelijke taal.

In beroep gaan? Nee, dat heeft geen zin. "Een boek voor de verkoop" valt er immers buiten. Wie maakt er nou een boek voor de verkoop?

Putter

Ni Hao Wijdmeren

Toerisme, recreatie, ik kan die woorden niet meer horen. Je zal er mee gestraft worden, het leed is niet te overzien. Kreten uit Amsterdam en bijvoorbeeld ook uit Giethoorn bereiken ons regelmatig en spreken boekdelen.

De hoeveelheden vakantiegangers die uit treinen, bussen en auto's over de onschuldige bewoners worden uitgestort zijn niet meer in de hand te houden. Duwen en trekken, overvolle

terrassen, onvoldoende slaapgelegenheid, vervuiling, relletjes, naar binnen loerende horden Chinezen en Russen, de gewone bewoner vervloekt de autoriteiten, die met euro- of dollartekens in de ogen hun stad of dorp zogenaamd “promoten”.

Er dient aan alle ingezetenen van onze dorpen een ernstige waarschuwing uit te gaan. Hoed u voor gemeentebesturen die de Loosdrechtse plassen voortaan Amsterdam Lakes willen gaan noemen. Die meer aansluiting bij de hoofdstad willen om de stromen vreemdelingen meer onze kant op te krijgen. Die op alle kruispunten borden plaatsen waarop de richting naar de fraaiste plekken van onze gemeente helder staat aangegeven zodat zelfs een bosjesman die zojuist het oerwoud heeft verlaten zich niet kan vergissen.

Uit het Loosdrechtse klinken juichtonen. Ja, die ondernemers daar willen wel. Er valt wat te verdienen. Hoe meer hoe liever. Laat ze maar komen. Jammer dat er nog geen boulevard is langs de Loenderveense plas. Jammer dat het nu al schier onbegaanbaar is op de oud-Loosdrechtse Dijk. Maar je bent een kniesoor als je je daar druk om maakt.

Loosdrecht zet, zoals gebruikelijk, de toon. Het troetelkindje van de bestuurders, dat weet iedereen. Maar blijf dan alsjeblief wel met je handen af van de “s-Gravelandse vaart en de Kortenhofse en Ankeveense plassen. Laat dat stuk Wijdemeren met rust. Wie er woont, woont er met veel plezier. En dat willen we graag zou houden. We hoeven niet te worden gepromoot. We redden ons wel. We hebben genoeg aan elkaar.

Putter