

Putter hoorde een gesprek

Lokatie: De Meenthof

Twee dames: Dag meneer, mogen we een ogenblikje van uw tijd.

Man met Jumbotas: Nou, ik moet naar de Jumbo. Jehova's Getuigen als ik vragen mag?

Dames: Nee hoor, we getuigen wel, maar niet voor Jehova. Voor Diederik, voor de PvdA.

Man: O, u bent de straat opgestuurd. Te lang binnengezeten. Wat is de boodschap? De zorg nog meer kapot, de ouderen aan de bedelstaf, de pensioenen naar beneden, meer werklozen, fusie met Hilversum, zegt u het maar.

Dames: Kom, kom niet zo somber. Het gaat toch goed met u. U kunt gewoon naar de Jumbo en dat kan niet iedereen zeggen.

Man: Juist, ik was de voedselbank nog vergeten. Steeds meer mensen kunnen niet meer rondkomen. En de huur niet meer betalen. Is dat jullie PvdA wel eens opgevallen? Die Diederik kan het mooi zeggen, maar in gelul kun je niet wonen. Weten jullie nog wie dat heeft gezegd?

Dames: Nee... een onbeschaafd iemand denk ik. Zulke woorden gebruikt Diederik niet. Die verpakt zijn heilsboodschap in mooiere woorden. Maar zullen we u eens uitleggen waarom u bij de komende verkiezingen op ons zou moeten stemmen.

Man: Nee, laat maar. Een partij die zo zijn bestaansrecht verloochent is nog erger dan een partij die zijn verkiezingbeloftes breekt. Daar hebben we hier de VVD voor. Speerpunt, Wijdemeren zelfstandig. Zeker vergeten.

Dames: Meneer, u bent onverbeterlijk. Misschien dat u in een rustig ogenblik toch ons blad wil lezen. Speciaal voor op straat gemaakt. De Vuurtoren heet het. Robuust, rechtop en rood. Goed gevonden vindt u niet?

Man: Het Zinkende Schip was beter geweest.

Putter