

Te wapen (2)

De weerstand valt me tegen. Het is allemaal zo duidelijk. Wijdmeren heeft zijn koers verlegd en stoomt op voor een samengaan met Hiversum. Om daarna te verdwijnen in een Gooistad, het ideale eindpunt van zogenaamd ruimdenkende bestuurders

Willen we dat? Nee, natuurlijk willen we dat niet, we willen Wijdmeren behouden, we willen dat de dorpen hun identiteit blijven koesteren en we willen zeker niet in de zaal zitten waar het publiek aangevuurd door minister Plasterk luidkeels “groter, groter, groter roept”roept.

In de gemeenteraad heeft D66 duidelijkheid gegeven. Ze moeten niks van Hilversum hebben. De grootste oppositie partij Dorpsbelangen, nu door het onbesuisde optreden van Gert Zagt gesplitst in twee splinters, is te druk met zichzelf, om de toekomst te verkennen. Misschien komt dat nog.

Maar waar blijven de stemmen uit de samenleving? Waar blijven de commentaren van het Weekblad Wijdmeren, de Wijdemeerse Webkrant, de Gooi en Eemlander? Zij slaan in het geheel geen acht op de sluiproute van het huidige college van Wijdmeren, gesteund door een meerderheid van de raad. In die meerderheid vinden we ook de VVD en dat valt zwaar tegen, want wat stond er in het VVD verkiezingsprogramma als eerste speerpunt? Wijdmeren zelfstandig! Nog nooit is de kiezer zo bedrogen.

Ik bedoel maar: geen middel wordt onbeproefd gelaten, de verregaande consequenties worden onvoldoende doorzien. Dat is gevaarlijk. Willen we overwinnen, dan zullen alle krachten gebundeld moeten worden.

Geen dag te verliezen.

Putter