

Te Wapen!

Dat komt ervan als je een halve Hilversummer op het wethouderspluche hijst. Een fusie met Hilversum. Hij heeft het voor elkaar.

Toegejuicht door zijn CDA discipelen. De farizeeërs zijn onder ons.

En wat een miserabele houding tegenover Stichtse Vecht en Weesp, die met volle overtuiging veel energie en kennis in het samenwerkingsverband stopten. Zo'n onbetrouwbare buurman wens je niemand toe.

Dat samenwerkingsverband was hoofdzakelijk het gevolg van de arrogante houding die Hilversum in de gewestelijke vergaderingen tentoon spreidde. Veel irritatie en moeizame besluitvorming. En ten slotte dan maar de knoop doorgehakt.

En zijn we misschien vergeten dat Wijdemereren mede is ontstaan om de al jaren sluimerende Hilversumse annexatieplannen tegen te houden? Nee, dat zijn we niet. Net zo min als we vergeten zijn dat Hilversum zonder zich iets van 's-Graveland aan te trekken de Krugerbocht dichtsmet. En de bouw van ter Syte in Loosdrecht eindeloos traineerde. En bij een poging de sociale dienst te herstrukturieren voor de Hilversumse ambtenaren een voorkeursbehandeling eiste. Kom op zeg, met dat type bestuurders wil een fatsoenlijk mens toch niets te maken hebben.

Daar gaat dan de identiteit van de Wijdemeerse dorpen. Daar verdwijnt dan een gemeente die in samenwerking met anderen best voor zichzelf kan zorgen. Te wapen dus. Met Dorpsbelangen, ook al ernstig in zijn bestaan bedreigd, in de voortrekkersrol.

Bijna niemand in Wijdemereren, daar ben ik van overtuigd, wenst deze ontwikkeling. Vraag het de mensen. Voor het zover is zijn er weer verkiezingen. Massaal verzet zal dan manifest worden. Laat de stem des volks luid klinken. Laat de trompetten van het verzet schetteren.

Een fusie met Hilversum? Dat Nooit

Putter