

IJS

Valt er nog wat te zeuren? Is er dan heden helemaal geen kritiek op het gemeentelijke reilen en zeilen mogelijk?

Er waren toch commissievergaderingen. Er zijn toch wel een paar vreemde dingen gezegd, die enig commentaar behoeven. Nee, allemaal tot uw dienst maar nu even niet. Nu is Wijdmeren omgetoverd in sprookjesland en dan is er voor scherp-slijpers genre Putter geen plaats. Het gemeentebestuur met zijn niet te bevatten misleunen ligt op deze winterdagen diep in de schaduw van de stralende winterzon, die plassen en sloten aangenaam rondom het vriespunt houdt.

Vraagtekens bij die rare Dobberrel, waarbij eerst een zogenaamd solistisch opererende wethouder de schuld kreeg, die vervolgens wist duidelijk te maken dat hij keurig met verslagen en een ambtenaar had gewerkt, welnu dat vraagteken blijft onaangeroerd op het toetsenbord staan.

Over de wereldprimeur van de griffier die betoogde dat iedere fractie in de commissie maar één stem heeft (waar haalt hij het vandaan?) zul je mij nu niet horen.

Dat de gemeentesecretaris niet weet wat zijn ambtenaren doen zullen we hem wel eens een andere keer kwalijk nemen.

Nu regeert Koning Winter en borduren de bomen met hun beijzelde takken de azuurblauwe lucht. Nu rijdt Krijn Spaan, televisieheld van TV Noord-Holland, met zijn oranje muts diep over de oren van hot naar her om te zorgen dat de tienduizenden schaatsers (waaronder nogal wat domme dwaze ouderen) na vijf en twintig kilometer genieten, tevreden en trots met hun medaille naar huis kunnen terugrijden.

Twaalf jaar geleden was het. Niemand geloofde er meer in. De aarde warmde immers op, de winters zouden nooit meer worden wat ze eens waren geweest. Maar het wonder gebeurde en met min tien en zelfs met min vijftien op de thermometer werden Kortenhoef en Ankeveen plotseling voor die tienduizenden het centrum van de wereld. Soms was de stroom auto's nauwelijks te verwerken, dubbeldeksbussen vol met schoolkinderen kropen over de dijk, ritsen wandelaars in bonte kleuren zochten een plek bij de opstapplaatsen. En het ging. Het lukte allemaal. Hier en daar moest een ambulance te hulp worden geroepen. In een enkel geval sprak de politie sussende woorden. Maar in zijn totaliteit was het één groot feest. En van dat feest weet op dit moment niemand het einde

Een mooi en vreugdevol begin van het nieuwe jaar 2009
Waarvan ik van harte hoop dat het voor iedereen een gelukkig jaar zal worden.

Putter