

Ziek

De Wijdemeerse bestuurscultuur is ziek, zei mijn goede vriend H. onlangs en toen ik de gemeenteraadsvergadering van donderdag jl. nog eens de revue liet passeren, moest ik hem tot mijn spijt gelijk geven Ziek, dat is het goeie woord, en ik heb het gevoel, dat er geen kruid meer tegen gewassen is. De indruk die de gemeenteraad maakte had alle symptomen van ongeneeslijkheid.

Neem het zoveelste schandalige raadsvoorstel over de kleedruimte van de SV 's-Graveland. Een raadselachtige poging om de club met een aantal financiële risico's op te zadelen, zonder overleg gepresenteerd en zelfs voor de bemiddelaars een totale verrassing. Welke gek verzint zoiets? Welk college neemt zoiets voor zijn verantwoording? Maar ook, welke wethouder komt weg met een raad die stilzwijgend het voorstel van tafel veegt en verder de zaak maar op zijn beloop laat. Die hele affaire rondom de kleedruimte is om krankzinnig van te worden, maar onze volksvertegenwoordiging trekt de dekens over het moede hoofd, in plaats van behoorlijk weerwerk te geven. Aan alle kanten klinken vanaf de tribune de geluiden van ongeloof en verbijstering, maar dat zijn signalen uit een andere wereld waaraan de zittende vergadering geen boodschap heeft

Neem de aangekondigde tekorten voor de komende jaren, een zorgwekkende ontwikkeling die ondanks de sterke stijging van de OZB zal nopen tot niet onaanzienlijke bezuinigingen. Een debat? Een analyse van de situatie? Een discussie? Welnee, waarom zal je je druk maken over zoiets als een financieel probleem. Er werd geen woord aan vuil gemaakt. We zien wel, was de algemene opvatting. Het zal wel weer meevallen, sprak een stralend licht van de VVD. Ook hier was de raad niet van plan zich in het onderwerp te verdiepen of op zijn minst blijk te geven van enige belangstelling.

En zo sudderde de vergadering voort terwijl een deel van de deelnemers inmiddels met open ogen in slaap was gevallen. Bloedarmoede constateerde de artsen en blokkades in de kleine hersenen. Lange verhalen over de toon van enkele sprekers en of men wel of niet op de man speelt, komen nog wel door, maar het moet allemaal niet te moeilijk worden. Daar is de patiënt niet op berekend.

Voor de toekomst houd ik mijn hart vast Wie wil in deze open inrichting nog werken? Er schijnen veel vacatures te zijn en dat is geen wonder.

Voorlopig staat de SV 's-Graveland opnieuw met lege handen. Het einde is nog niet in zicht.

Putter