

Boycot

De Socialistische Partij, hierna te noemen de SP, heeft de wind in de zeilen. Er gaat geen verkiezing voorbij of deze tomaatrode beweging behaalt de ene overwinning na de andere. De laatste voorlopig bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten en in alle provincies bleek de SP zijn aanhang opvallend te hebben vergroot. En toen kwam de teleurstelling. Bij het vormen van de provinciale regering, de Gedeputeerde Staten, viel de SP met de wind in de zeilen dus, buiten de boot. Niet in een paar provincies, nee in alle provincies, zelfs in Limburg en Brabant, waar de SP sterker dan waar ook tevoorschijn kwam. Hoe kan dat nou? Moet bij de vorming van het bestuur de verkiezingsuitslag dan geen rol spelen? Waarom stemmen we dan eigenlijk nog. Voor zo'n grote overwinning zou de bestuurlijke macht toch open moeten staan.

Maar nee, het zittende machtsblok, meestal CDA, VVD, en PvdA, heeft de deur op slot gedaan. De nieuwkomer buitengesloten. In het hele land een cordon sanitaire ingesteld. Geen vernieuwing, geen SP, geen verstoring van het vriendenclubje, dat de touwtjes in handen heeft en wil houden.

Onwillekeurig moest ik denken aan de Dorpsbelangenpartijen in Wijdmeren, die gezamenlijk bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen verzamelden. Dorpsbelangen in zijn geheel werd de grootste, en vervolgens aan de kant geschoven, niet eens uitgenodigd voor coalitiebesprekingen. Ook in Wijdmeren dus het samenhokken van de gevestigde orde, zielsblij het non-conformisme geëlimineerd te hebben. Ook toen werd de uitslag van de verkiezingen nonchalant en arrogant ter zijde geschoven.

Ik ken een tegenargument. Dorpsbelangen was immers een samenstel van twee partijen en dus gaat bovengenoemde redenering niet op. Onzin. De Dorpsbelangen basis is in beide partijen hetzelfde. En ik geef toe dat het zo langzamerhand hoog tijd wordt, dat die twee partijen eens een keer met elkaar gaan praten om tot één gezamenlijke club te komen. In ieder geval zou in de gemeenteraad een veel betere samenwerking of misschien wel een samensmelting tot stand moeten komen. Hier en daar zal iets weggeslikt moeten worden. Dat moet dan maar. Dan zou in de toekomst één Dorpsbelangen Wijdmeren het conservatieve bolwerk van de drie landelijke clubs kunnen doorbreken. Een vooruitzicht dat mij zéér aanstaat.

Putter