

Deze tekst is bestemd voor Triangel en Putter

Ze lopen zich de benen uit het lijf. De moordenaars van het 's-Gravelandse gebouwenplan, dat een absolute prioriteit gaf aan het vervangen van een aantal verrotte, krakkemikkige verenigingsgebouwen, hebben hun verkiezingsmasker opgezet en met de schijnheiligheid van een ongelovige priester lopen ze nu de deur plat bij de Scouting en de voetbalvereniging 's-Graveland. Want die zijn het slachtoffer van het sneuvelen van genoemd gebouwenplan omdat ze na vier jaar Wijdemeren nog steeds in hun krotten moeten verblijven.

Nu ineens, het CDA voorop, lopen de dames en heren over van mededogen, van begrip en hulpvaardigheid, want ja, "zo kan het toch niet langer" en "als u op ons stemt zal alles goed komen" en de ene toezegging na de andere rolt naar buiten.

Hypocriet, dat is het! We herinneren ons nog als de dag van gisteren hoe we ons in alle mogelijke bochten hebben gewrongen, hoe we hebben gepleit op het scherp van de snede om het gebouwenplan te redden. Het mocht niet baten. Vooral de Loosdrechtse inbreng in de gemeenteraad was van een ongekende hardnekkigheid. Geld voor 's-Graveland, dat was vloeken in de kerk. En met steun van de voltallige CDA-fractie was de blokkade volledig. En nu? Mooi weer spelen! Vier jaar lang de zaak tegenhouden met argumenten van niks. Zieltjes winnen in de hoop dat iedereen wel vergeten zal zijn hoe het plan destijds de vernieling in is geholpen. Verkiezingen nietwaar.

Gelukkig zijn er nog mensen die een redelijk goed geheugen hebben. Die de mooie praatjes doorzien en de moordenaars van toen herkennen. En die weten dat ze in ieder geval hypocrisie en schijnheiligheid in geen geval moeten belonen. Het is van ganser harte te hopen dat het er in de wereld van de Scouting en de voetbal heel veel zullen zijn.