

25 januari 2006

Je bent lijstaanvoerder van je lokale partij en erg enthousiast. Je haalt met die partij 51% van de stemmen in je dorp. Een mega-overwinning! Je partij verwerft een prominente positie in de gemeenteraad en zelf word je wethouder. Dat doe je met veel inzet, je bereikt af en toe een mooi succesje, en je scoort heel aardig in de publiciteit.

Na vier jaar zijn er opnieuw verkiezingen. Je wordt door je partij afgeserveerd, ergens ver weg in de nieuwe lijst weggestopt en niemand heeft een goed woord voor je over. Einde van een korte politieke loopbaan.

Ziehier de teloorgang van wethouder Yvonne Siemons en het onbegrijpelijke en verwoestende gedrag van Dorpsbelangen Loosdrecht. Er is best het een en ander op Yvonne Siemons aan te merken, dat weten we allemaal, maar deze behandeling is een politieke sluipmoord zonder weerga.

Wat moeten we nu denken van Dorpsbelangen Loosdrecht?

Voor honderd procent zeker is er sprake van grote verwarring, dat kan niet anders. Daar gaat die mooie positie van vier jaar geleden want niemand gelooft dat Jaap van Waveren, door René Voigt en Henk de Kloet, en nu ook door Felix Flameling regelmatig Jaap de Leugenaar genoemd, de Dorpsbelangen Loosdrechtkar zegevierend over de finish zal leiden.

En Yvonne? Wat bezielt haar nu ze zich heeft aangemeld bij D66 en daar waarachtig een derde plaats heeft aangeboden gekregen. Wie monstert er in hemelsnaam aan op een zinkend schip? Waar zijn de idealen gebleven, die haar ooit deden besluiten zich in te zetten voor een lokale partij.

Dorpsbelangen Wijdemeren stelt in zijn verkiezingsprogramma voor om voor Loosdrecht een deelraad, of zo je wilt, een dorpsraad op te richten. Wie weet zien we Yvonne Siemons daar nog eens in terug. Daar zou ze in ieder geval beter op haar plaats zijn.

En voor de rest treuren wij om onze zusterpartij die zichzelf ophangt aan die bekende ketting van ruzie, roddel en achterklap.

Putter