

Het is al heel lang aan de gang en het steekt telkens de kop weer op. Allerlei groepen mensen proberen langs allerlei wegen en met kracht van argumenten voorrang te krijgen bij het toewijzen van een huurwoning. Je zou zo zeggen; alle mensen zijn gelijk, dus iedereen gelijke kansen en ieder op z'n beurt, maar nee hoor, de een is ook in dit geval meer gelijk dan de ander.

Ze hebben het in het verleden allemaal al eens geprobeerd. De werkers in de zorg, de politie, ambtenaren in gemeentedienst, beroepsmilitairen maar tot nu toe vergeefs. En nu, verdomd, nu lukt het in Wijdmeren, wat de anderen nooit is gelukt, de brandweermannen hebben het voor elkaar. Lid van de brandweer en de voorrang is geregeld. Dat heeft natuurlijk tot gevolg dat iedereen die geen brandweerman is dan maar een beetje langer wachten. Daar zit een forse onbillijkheid in want waarom de brandweerman wel en een ander niet? 't Komt waarschijnlijk omdat de brandweer altijd al het lievelingetje is geweest van de dagelijkse bestuurders met de burgemeester voorop. De brandweer is een heilige koe, die in India niet zou misstaan. Het ritselt ieder jaar weer van de bevorderingen, de prijzen, de medailles en de lovende woorden en dat komt natuurlijk omdat er zo weinig brand is. Je moet toch wat te doen hebben. Maar goed mensen, jullie wachten wel. Aan onbillijkheid ben je al lang gewend en tegengas wordt er niet gegeven. Want wat te denken -om maar eens een voorbeeld te noemen -van die zogenaamde eerlijke loting bij de laatste Zuidsingelbouw. Soms kregen drie mensen uit één gezin alle drie een huis toegewezen. En anderen, die gelijkwaardige kansen dachten te hebben, bleven in de kou staan.

Eerlijk? Ja, ammehoela

Putter